

BIBELSÄLLSKAPET I ISRAEL

Bibeln i Bibelns land

Shalom över Israels styrelse besökte i mars Shaloms projekt i Israel. Ett av dessa projekt är Bibelsällskapet i Israel. Vi är glada över att vara med som understödjare av denna betydelsefulla organisation och ser dem som viktiga aktörer i att göra Jesus känd, älskad och ärad i hela Israel. Här följer Annelie Enochsons berättelse från besöket i Jerusalem.

”The Bible Society in Israel” – Bibelsällskapet i Israel (BSI), ligger centralt i Jerusalem på Jaffa Street 17, i det sista kvarteret innan Gamla stan. Deras lokaler har två stora fönster ut mot den vältrafikerade Jaffa Street och många är det som stannar vid dessa skyltfönster för att ta del av det som säljs och erbjuds i affären.

Det är en välsorterad affär med det mesta som en kristen bokaffär kan erbjuda. I ett angränsande rum finns ett mindre museum om hur Bibeln har blivit till och förmedlades till oss: kopior av gamla manuskript, en replika av en bokpress från 1400-talet, information om vilka språk som användes och hur de översattes med mera finns i detta vackra museum. Har ni tillfälle när ni är i Jerusalem så passa på och titta in i museet som annars lätt kan missas när man är i affären. En halvtrappa upp från museet finns ett harmoniskt och fridfullt samtalsrum. Samtalsrummet fungerar som ett rum för djupare samtal som kan inledas i affären men som kräver ett mera stilla rum för vidare diskussioner. Här har många ”Nicodemus” kommit för att ta del av vad tro på Jesus egentligen innebär.

Lång historia

På Jaffa Street 17 har BSI funnits sedan 1979 men deras historia går mycket längre tillbaka. ”The Bible Society in Israel”, som vi känner det idag, bildades 1949 efter att staten Israel bildats. Men även dessförinnan arbetade ”The Bible Society” som en lokal agent för ”The British and Foreign Bible Society” (BFBS) som fanns i området sedan början av 1800-talet.

Mellan åren 1926 till 1948 fanns ”The Bible Society” i Bibelhuset som låg nära nuvarande affär i Jerusalem (se bild). Under Självständighetskriget förstördes Bibelhuset av en bomb och personalen flydde till Kairo, Ramallah och Beirut. ”The Bible Society of the State of Israel” blev verklighet 1949 i Haifa med helt ny personal och med Magne Solheim från Norge som den förste föreståndaren.



En gammal bild tagen före 1948. Bibelsällskapets nuvarande lokaler (Our current location) på Jaffa Street och de tidigare lokalerna (The Bible House) som förstördes under självständighetskriget 1948.

Trycka Bibeln i Bibelns land

År 1959 trycktes den första HELA Bibeln på hebreiska i Israel (Gamla- och Nya testamentet). Premiärministern David Ben-Gurion uttryckte sin uppskattning genom orden ”Vi kan nu trycka Bibeln i Bibelns land (”We can now print the Bible in the Land of the Bible.”) Det kan därför tyckas märkligt att just BSI:s affär är ett av de få ställena i Israel där man idag kan köpa Hela Bibeln. Detta eftersom det inte är accepterat att sälja hela Bibeln i judiska bokaffärer.

Svensk personal

Idag är tolv personer anställda inom Bibelsällskapet i Israel. I Jerusalem arbetar tio personer och i affären i Tel Aviv arbetar två personer. Inom en snar framtid planeras att öppna en butik även i Haifa. Sedan 2007 är Victor Kalisher, med en israelisk-messiansk-judisk bakgrund, director/föreståndare. Victors pappa överlevde förintel-



Victor Kalisher som är director/föreståndare för Bibelsällskapet tillsammans med Tuvia Pollack

Foto Leif Lundberg

sen i Polen, undagömd i ett kristet barnhem. Han kom till Israel och blev troende genom ett traktat han fick. Han var med i flera av Israels krig och gjorde ofta de farligaste uppdragen eftersom ”ingen skulle sakna honom”, då han inte hade någon familj kvar.

I BSI arbetar också Tuvia Pollack, som även han har en messiansk-judisk bakgrund, med både svenska och israeliska rötter. Tuvias farfar, Henrich Pollack (se Shalom över Israel 1/2019 sid 16), arbetade för Shalom över Israel/Judarnas Vänner i Jerusalem under många år från början av 1970-talet fram till sin pension. Henrich flydde till Sverige från Berlin 1939 och flyttade vidare till Israel 1970. Tuvia föddes 1982 i Sverige och flyttade med familjen till Israel 1995. Han har nu egen familj och bor i Jerusalem.

Böcker och Internet

BSI har många olika projekt på gång i syfte att nå vanliga israeler med budskapet om att ”Yeshua” är Messias och Världens Frälsare. De har lanserat en webbsida (se fotnot) där man kan studera Bibeln på hebreiska och ta del av vad Bibeln säger om Jesus. Webbsidan startade 2015 och har cirka 2 000 besökande varje månad. Många ultraortodoxa judar är intresserade av kristen tro men vågar inte öppet ta del av information medan de däremot har fri tillgång till Internet.

Det har kommit många nya immigranter som gjort Aliya till Israel och därför har BSI tryckt upp Biblar som är tvåspråkiga på hebreiska/ryska, hebreiska/spaniska, hebreiska/engelska och även på andra språk för att kunna möta detta behov.

BSI är engagerad att nå israeler genom olika lokala kyrkor och församlingar i satsningen ”Go and Proclaim”. Genom gatuevangelisation, konserter och andra events försöker man så frön till evigt liv – genom Guds Ord – i människors hjärtan till deras frälsning. Att evangelisera har alltid varit en hjärteuppgift för BSI.



Bibelsällskapet jobbar för att bygga upp en litteraturbank och undervisningsmaterial med barn- och ungdomsböcker



Intill butiken finns också ett mindre museum om hur Bibeln har blivit till och förmedlad till oss

Många projekt på gång

Den messianska judiska gruppen i Israel växer och består i mångt och mycket av unga familjer med barn. Utbudet av messiansk litteratur på hebreiska är begränsad och speciellt för barn. Det finns därför ett behov att bygga upp en litteraturbank och undervisningsmaterial för denna barn- och ungdomsgrupp i det israeliska samhället. Detta arbetar BSI med sedan många år.

BSI har tryckt ”Illustrerad Nya testamentet på hebreiska” samt håller på med att ta fram hela Bibeln i kronologisk ordning även den på hebreiska. Detta är några av alla de projekt som BSI arbetat aktivt med och som fyller en viktig funktion i dagens Israel.

Hela Bibeln är Sanning

BSI har som vision att få hela det israeliska samhället engagerad och förvandlad i fullheten av Guds Ord. Deras uppgift är att producera relevanta skrifter baserade på Guds Ord med budskapet om förvandlade liv. BSI har som värdegrund att Hela Bibeln är Sanning och en Guidebok i allt vi gör samt att Jesus är Messias som kom som Frälsaren för alla människor.

Shalom över Israel är glada över att vara med som understödjare av denna betydelsefulla organisation och ser dem som viktiga aktörer i att göra Jesus känd, älskad och ärad i hela Israel.

Annelie Enochson

Styrelseledamot

Fotnot

Gå gärna in på deras hemsida
<https://biblesocietyinrael.com/>

På Shalom över Israels hemsida, www.shalom.se finns en film om Bibelsällskapet i Israel att se.